

75TH BATTLE OF LEROS

international meeting, municipal theater of Lakki - Leros, sept 26th 2018

DIMITRIS KOSTOPOULOS

Η Μάχη της Λέρου σε πρωτοσέλιδο γερμανικής εφημερίδας της εποχής

Το φθινόπωρο του 1943 μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, οι Γερμανοί κατέλαβαν το ένα μετά το άλλο, όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Στα χέρια των Άγγλων και των Ιταλών παρέμεινε μόνον η Λέρου. Την 12η Νοεμβρίου 1943 ξεκίνησε η επιχείρηση Τυρσοο (Τυφώνας) για την κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς. Μετά από σφοδρές συγκρούσεις που κράτησαν πέντε ημέρες τελικά στις 11.59 της 16ης Νοεμβρίου, η Λέρου θα παραδοθεί και θα περάσει στα χέρια των Γερμανών.

Η κατάληψη της Λέρου που ήταν ουσιαστικά και η τελευταία στρατιωτική επιτυχία των Ναζι πανηγυρίστηκε δεόντως στο Βερολίνο. Χαρακτηριστική είναι και η έκδοση της εφημερίδας Die Zeit (Οι Καιροί). Στο φύλλο της 18ης Νοεμβρίου η κατάληψη της Λέρου είναι το πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Με τίτλο "Η ναυτική βάση της Λέρου έπεσε" και υπότιτλο "3200 Άγγλοι και 5300 Μπαντολιάνοι αιχμαλωτίστηκαν. Βαριές απώλειες του εχθρού."

Στη συνέχεια ο μόνιμος στρατιωτικός ανταποκριτής της εφημερίδας dr R. Mitarbeiter γράφει:

"Βερολίνο 17.11 - Με έκτακτο ανακοινωθέν της Ανώτατης Διοίκησης της Βέρμαχτ γνωστοποιήθηκε η κατάληψη της νήσου Λέρου. Η κατάληψη της αγγλικής ναυτικής βάσης ολοκληρώθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Το ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής: Μετά από τετραήμερο επίμονο και αμφίροπο αγώνα εναντίον ενός ανώτερου σε αριθμό και σε οπλισμό εχθρού, οι γερμανικές μονάδες του στρατού ξηράς και της αεροπορίας κάτω από την διοίκηση του στρατηγού Muller κατέλαβαν την αγγλική ναυτική βάση της Λέρου [...]

Στις γερμανικές αποβατικές δυνάμεις παραδόθηκαν 200 Άγγλοι αξιωματικοί και 3000 στρατιώτες που ήταν κάτω από τις διαταγές του διοικητή του νησιού στρατηγού Tinley καθώς και 350 αξιωματικοί και 5000 Μπαντολιάνοι (εννοεί τις δυνάμεις τις πιστές στον Badoglio, διαχωρίζοντας τους προπαγανδιστικά από τους υπόλοιπους Ιταλούς) κάτω από την διοίκηση του ναυάρχου Mascherpa. 16 βαρέων τύπων αγγλικά αντιαεροπορικά πυροβόλα, 20 των δυο εκατοστών, περίπου 120 πυροβόλα μέχρι 15 εκατοστά διάμετρο και 80 αντιαεροπορικές αντιστοιχίες παρέμειναν ως λάφυρα. Κατά την διάρκεια των συγκρούσεων καταστράφηκαν 9 αντιτορπιλικά και συνοδευτικά σκάφη του εχθρού, 2 ακταιωροί, 2 υποβρύχια μια κανονιοφόρος και 4 εμπορικά του εχθρού συνολικής χωρητικότητας 12000 τόνων [...]

Το νησί της Λέρου βρίσκεται νότια της Σάμου. Πλέον στο Αιγαίο στην κατοχή των Άγγλων παραμένει μόνον η Σάμος που είναι περικυκλωμένη από γερμανικές βάσεις και παραμένει απομονωμένη [...]"

Στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας υπάρχει και μια νεότερη ανταπόκριση από την Λέρου, με την ένδειξη "Νέα από το Μέτωπο" και τίτλο "Οι πρώτες ώρες στον υπό κατάληψη λιμένα της Λέρου"

*** Το πρωτότυπο φύλλο της εφημερίδας διατηρείται σήμερα στο ΓΑΚ-Τοπικό Αρχείο Λέρου και είναι προσφορά σε αυτό του Θεόδωρου Θεοδώρου.